

Net Niet

"Schat, hoe gaat het Marja's lederboetiek?" vroeg Max aan z'n vrouw. "Het loopt als een trein," luidde het antwoord. "Ze krijgt orders binnen vanuit alle landen in Europa maar ook vanuit Japan en andere ver gelegen oorden. Is het niet fantastisch!" Max had het succes wel verwacht. Marja van der Steen, een goede vriend van de Appels was een doorzetster en had na maanden werken haar droom in vervulling zien gaan: een online boetiek hoofdzakelijk gespecialiseerd in lederen kleding. Marja had werkelijk de laatste technologische snuffjes uitgebuit om haar catalogus met sjaaltjes, riemen, petjes, jassen en leren broeken zo vriendelijke en gemakkelijk mogelijk over het Internet aan te bieden. Creditkaart betalingen waren mogelijk en daarmee had Marja goed gegokt dat ze met haar waren de grenzen zou kunnen overschrijden. De online boetiek was al na drie maanden een succes. "Ze gaat binnen kort ook experimenteren met InterPay als betalingsmiddel," zei Max z'n vrouw. "Als het zo doorgaat kan het succes niet op. Ze is ook van plan om het assortiment kleding uit te breiden."

Enkele maanden later kreeg Max vroeg in de morgen een telefoontje van z'n vrouw op zijn werk. "Max, het is te dwaas om los te lopen maar de provider All41 ligt helemaal plat!" Max luisterde verbaasd naar z'n vrouw. Normaal gesproken maakte zich nauwelijks druk om Internet verwickelingen. "Weet je waarom?" vervolgde ze. "Vanwege Marja's boetiek!" Het was even helemaal stil aan de lijn. "Wat," zei Max. "Kan je dat nog eens herhalen? All41 ligt plat vanwege Marja's boetiek?" Hier wilde Max het fijne van weten. "Nou All41 ligt niet helemaal plat," zei z'n vrouw. "Vrijwel alle Duitse providers hebben de pijp naar All41 voor hun klanten gesloten." Max snapte er de balen van. "Hoe kan dat nou? Is Marja soms lid van de RAF of een één of andere radicale organisatie?" Nee, nee. Het was nog niet precies bekend wat er aan de hand was. Max z'n vrouw zou het fijne ervan uit zoeken en hem onmiddellijk bellen als er nieuws was.

Later die middag. "Max, ik heb Marja gesproken en de toestanden zijn nog even onduidelijk als vanmorgen." Wel waren ze er ondertussen achtergekomen dat de Duitse justitie de ICTF (Internet Content Task Force) had geadviseerd alle Internet toegang tot de homepages van Marja's Leder Boetiek voor het Duitse publiek te blokkeren. Maar waarom? Wat had Marja uitgespookt?

De volgende morgen werd All41 officieel aangeklaagd: "Hierbij informeren wij u dat u mogelijke vervolgd wordt voor het helpen van criminelen en het aanzetten van criminele activiteiten, vooral als u de pagina's van Marja's Leder Boetiek blijft aanbieden." Marja en het management van All41 waren perplex. Het was totaal niet duidelijk welke criminele activiteiten Marja's boetiek aanstoot gaven voor een Internet boycot van de Duitse overheid. Er werd contact opgenomen met de Duitse ambassade maar daar wist men in de eerste instantie helemaal niet van de boycot ;af. Ze zouden het fijne ervan uitzoeken en het manegement van All41 inlichten zodra de Duitse justitie licht op de zaak zou doen schijnen.

"Mevrouw Marja van der Steen?" vroeg een droge stem. "U spreekt met de Duitse ambassade. We hebben geïnformeerd en weten nu waarom de Duitse justitie het ICTF heeft aangeraden om uw site te blokkeren wegens criminele overtredingen." "Criminele overtredingen?" antwoordde Marja verontwaardigt. "Met mijn kleding boetiek?" "Ja mevrouw, u verkoopt namelijk zwarte lederhosen." "Wat, zwarte leren broeken verkopen is een misdaad?" "Nee, mevrouw," zei de ambassade stem. "De verkoop op zich niet maar na onderzoek is gebleken dat een grote groep Duitse radicalen en autonomen bij uw boetiek zwarte leren online bestellen. Enkele van deze personages zijn onlangs tijdens rellen opgepakt." "Wat heb ik daar in Godsnaam mee te maken?" vroeg Marja. "De Duitse wet ziet eenheidskleding die extreme groeperingen gedragen worden tijdens demonstraties, rellen en andere terreur acties als uniformen. Uniformen die specifieke groeperingen identificeren als terroristen. En een ieder die extreme groeperingen helpt bij hun terreur-acties wordt als medeplichtig gezien. En u verkoopt deze uniformen. U bent dus medeplichtig. Des te meer reden om uw online kleding boetiek te censureren."